

# Jonggidsenkamp 2021



# Introductie

Barbie, prinsessen, ...

Zijn DE jonggidsen van Temse daar niet een beetje te stoer voor?

Sommige denken van niet. Maar daar zullen we snel iets aan veranderen. Wij gaan bewijzen dat jullie stoere vrouwen zijn en dat die jongens van de jongverkenners bang moeten zijn van ons!

We hebben even gebeld met onze goede vriend Tom Waes. We hebben hem gevraagd om ons te helpen. En ja hoor, hij gaat het doen. Hij heeft voor ons een Kamp Waes gemaakt van 10 dagen in de Ardennen. In deze 10 dagen zullen we jullie het vuur aan de schenen leggen. Sterker nog dit is ook jullie auditie. Er zullen 3 bevelhebbers aanwezig zijn die jullie 10 dagen lang, komen observeren. Zij zullen jullie ook opleiden. Als jullie je kunnen, bewijzen zullen jullie bij de special forces aansluiten.

Laat zien wat jullie kunnen en bereik zo een mooie carrière in het leger. "WHO DARES WINS"

Groeten van de 3 bevelhebbers:

Bevelhebber ter land: I. De Block

Bevelhebber ter zee: A. Capiau

Bevelhebber ter lucht: S. Tempels



# Kamplocatie

Faîte Rive1

6887 Herbeumont

## Rugzakken afzetten

Op **woensdag 30 juni tussen 18 - 19uur.**

Het is de bedoeling dat je gewoon je rugzak komt afzetten @HOF

Let op: We raden je aan om je bagage in een grote rugzak te steken in plaats van een valies. Probeer je bagage te beperken tot één rugzak.

## Kampprijs

De kampprijs bedraagt: **€145**

De betaling zal gebeuren bij het inschrijven.

## Inschrijven

Inschrijven doe je via [www.scoutstemse.be](http://www.scoutstemse.be)

Klik dan verder naar kamp 2021.

Niet ingeschreven = niet mee op kamp



# Vertrek

**Maandag 5 juli**, stipt om **6.30 uur** aan het station in Temse.

Niet vergeten:

- Perfect uniform
- Identiteitskaart / kidsID
- Lunchpakket
- Voldoende drinken
- Medische fiche (via stamhoofd: invullen en nakijken)

# Terugkomst

**Donderdag 15 juli om 19.00 uur** op het Station.

LET OP: dit is maar een richtuur. We reizen met de NMBS waardoor het kan zijn dat we vertraging oplopen.

**Afhalen van jullie bagage is op 16 juli van 18u-19u. @HOF**



# Ik ga op legerkamp en ik neem mee....

## SLAAPBENODIGDHEDEN:

- Slaapzak
- Luchtmatras/matje
- Knuffel
- Kussen
- Eventueel pomp
- Pyjama's

## KLEDIJ:

- Ondergoed
- Kousen
- Dikke kousen
- Topjes
- T-shirts
- Dikke truien
- Shortjes/rokjes
- Een mooi kleedje
- Lange broeken
- Regenjas
- Bikini/badpak
- Hoofddekse
- Vuile kleren
- Verkleedkleren
- Zak voor vuile was



# Ik ga op legerkamp en ik neem mee....

## SCHOENEN:

- Stapschoenen
- Dichte schoenen
- Sandalen/teenslippers
- Rubberen laarzen

## ANDERE:

- Zaklamp
- Een beetje zakgeld
- Briefpapier
- Enveloppen
- Postzegels
- **Identiteitskaart/  
kidsID**
- Rugzakje
- Drinkbus

## TOILETGERIEF:

- Tandborstel
- Tandpasta
- Shampoo (Ecover)
- Doucheegel (Ecover)
- Borstel/kam
- Maandverband
- Handdoeken
- Washandjes
- Zonnecrème
- Deo
- Insectenspray/zalf
- Aftersun



# Ik ga op legerkamp en ik neem mee....

## FOURAGE:

- Bord, beker en bestek
- 2 keukenhanddoeken
- Pot choco/confituur
- Pak koeken
- Blik soep

## ENKELE TIPS:

- Stop je kledij in plastic zakjes in je rugzak.
- Stevige wandelschoenen/bottines zijn verplicht. Dit is belangrijk voor op tweedaagse
- Neem voldoende warme kleren mee, een extra trui in je rugzak kan geen kwaad!
- Zet overal je naam in!

## Medicatie?

Geef deze samen met een briefje of een doktersbriefje af aan je leiding bij vertrek.



# WAT NEEM IK NIET MEE?

- GSM of andere electronica
- ALCOHOL
- DRUGS

In onderling overleg met de andere takken hebben we besloten dat alleen de patrouilleleiders hun gsm mogen meenemen. Deze worden ook afgenomen tijdens de activiteiten en worden enkel gebruikt voor muziek en foto's wanneer de leden koken, platte rust hebben, ...

De andere leden kunnen wel een box meenemen voor wat sfeermuziek. Neem als groep ook genoeg powerbanks mee om de gsm's en boxen op te laden!





# Patrouilles

Deze patrouilles vormen de groepen waarmee je kookt en in een tent slaapt.

Per patrouille krijgen jullie geld van de leiding om de patrouillekoffer samen te stellen. Jullie patrouilleleidster heeft hierover de leiding en zij zal contact opnemen met jullie. Het geld dat jullie krijgen, zullen jullie ook nodig hebben voor de kookwedstrijd.

## Patrouille 1

### Charlotte

Julie  
Hayley  
Yanira  
Jossefien  
Keltum  
Luka  
Lena  
Jozefien  
Zita

## Patrouille 2

### Elise

Fran  
Yalou  
Marthe  
Fiene  
Louise  
Maite  
Jolien  
Nathalie  
Tine

## Patrouille 3

### Anouk

Merel  
Lenthel  
Joke  
Sari  
Ariane  
Farah  
Martha  
Bo  
Fleur



# Patrouillekoffer

- Veel bruine zeep
- Zip-blokjes
- Lucifers
- Kranten (veel)
- Schuursponsjes
- Staalwol
- Vim
- Afwasproduct (ecover)
- Aardappelmesjes
- Afwasbakjes
- Ovenwanten
- Houten lepels
- Blikopener
- Snijplankjes
- Dozen voor bestek, lucifers en zip
- Tafelkleed
- Wasknijpers
- Wasdraad
- Onderleggers
- Grote plastic (bescherming van het hout tegen de regen)
- Versiering (kookwedstrijd)
- Peper, zout en nootmuskaat (+eventueel andere kruiden)



# Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te contacteren:

Ine: 0473503632

Anna: 0470331883

Sander: 0471382263

E-mailadres:

[jonggidsen@scoutstemse.be](mailto:jonggidsen@scoutstemse.be)

## POST

Ontvang je graag briefjes op kamp. Dan vind je hieronder het adres:

Jonggidsen Scouts Temse

Naam lid

Menugoutte 19

6887 Herbeumont



# Wet en gebed

## **Wet:**

Wij zijn jonggidsen, wij wagen het avontuur. Wij zijn eerlijk en delen onze vreugde. Wij zijn goede kameraden van elkaar. Wij willen winnen maar durven verliezen. Wij leven graag in de natuur. Wij zijn waardig en tot luisteren bereid. Onze grootste vreugde is pleziertjes doen. Jezus is onze gids.

## **Gebed:**

Heer,

Wij zijn blij hier samen te zijn.

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken: de schoonheid van de natuur, de spanning van de tochten, de fijne mometen rond het kampvuur. Wij durven u vragen: help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, meer vriendschap te ervaren in het samenzijn. Zo zal er hier in ons midden iets groeien van uw droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Amen

