



Sprokkel
Kabouters

September - oktober



Zondag 17/9

@VP

**De eerste vergadering!!!
Wij kijken er heel hard
naar uit om jullie
allemaal te ontmoeten,
hopelijk jullie ook!
Tot dan ;)**



Zondag 24/9

@VP

**Mooi weer is gelijk
aan waterspelletjes!!
Vergeet zeker geen
handdoek en reserve
kleding :))**

Zondag 1/10

**Deze zondag is het jammer
genoeg geen verdadering
aangezien de leiding op
leidingsweekend is :(
tot volgende week!!!**



Zondag 8/10

@Den Hof

**Wie heeft er zin om vuil te worden?? Wij allesinds wel!!
We spreken deze keer niet af op het VP maar op den Hof!**

Zondag 15/10

@VP

**10.000 luchtballonnen
kleuren het VP**



**De 2de hands shop is van 12
tot 14 uur open!**

Vrijdag 20/10

**Vandaag is het
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vergeet zeker niet jullie
uniform aan te doen naar
school!!!**



Zondag 22/10

locatie volgt nog



**We strijden voor de titel van
de beste jeugdbeweging uit
Temse!!**

**Wil jij meehelpen met de
titel te overwinnen, kom dan
zeker!!!**

Vrijdag 27/10

@VP 19-21 uur

**AAAAAHHHHH, jullie weten
hoe laat het is!!**

Tijd om te SPOKEN

**Doe je griezeligste
verkleedkieren aan en
ontmoet ons op het VP.
Wij zijn alvast bang...**



WET

**Een kabouter kan flink spelen, niet alleen
met velen. Een kabouter kan zichzelf zijn.
Zo wordt het voor ons allen fijn.**

GEBED

Heer,

Wij zijn blij, we zijn weer allemaal bij elkaar. Vandaag kunnen we weer flink spelen. Vader help ons om een ander veel pleziertjes te kunnen doen.

KABOUTERLIED

1, 2, 3, 4 kabouters maken veel plezier.

1, 2, 3, 4 kabouterland is hier.

Zonder glimlach bij de hand gaat niemand naar kabouterland.

1, 2, 3, 4 kabouterland is hier.

Ouders die nog niet in de whatsapp groep zitten, kunnen een berichtje sturen naar Didi en dan voegt zij u toe :)

Contactgegevens:
Didi: 0468236618
Ikki: 0468356615
Tara: 0470106927
Snorrie: 0470405654
Wiwo: 0483434819

AVONDLIED

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.

Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê