

Sprokkel

Zondag 6/11: 14h-17h

Vandaag hangt alles af van jullie skills. Welk jogi-team loopt met de alleskunner beker naar huis?



Zondag 13/11: 14h-17h

Eén tegen allen! Kom zeker af om de leiding samen te verslaan!



Zondag 20/11

Geen vergadering vandaag :(. De leiding gaat kerstrozen verkopen. Volgende week zijn we er weer!



Vrijdag 25/11: 19h30-21h30

Vergeet vandaag jullie zwemgerief niet want we gaan zwemmen in Beveren.
Adres: Pastoor Steenssensstraat 108a, 9120 Beveren.
Verdere communicatie hierover in de Whatsapp groep.



Vrijdag 2/12: 19h-21h

Ohhh wie komt daar kinderen? Toch zeker niet de Sint?! Kom af en zie wat er gebracht is.



Vrijdag 7/12: 19h-21h

Om alle examenstress te vergeten, spelen we een episch spel. **TEMSE IS BURNING**

Zondag 18/12: Geen vergadering



Vrijdag 23/12: 19h-21h

Wij hebben kerst kriebels in onze buik!
Hopelijk jullie ook. Kom daarom zeker naar ons kerstfeestje!



Jong-gidsenlied

Een gids dat is een meisje, Gezond en weltevree (en weltevree) Die zingt uit volle longen, Met al haar zusjes mee. Want onze leuze klinkt "Wees vaardig" , Want het leven is een strijd. Ja wij vinden het leven aardig, Evenwel zijn wij bereid. Natuur is onze woning, Daar gaan wij hand in hand (ja hand in hand) Ten strijde met de koning Voor vorst en vaderland. Want onze leuze klinkt "Wees vaardig" , Want het leven is een strijd. Ja wij vinden het leven aardig, Evenwel zijn wij bereid.

Wet

Wij zijn jonggidsen, wij wagen het avontuur. Wij zijn eerlijk en delen onze vreugde, wij zijn goede kameraden van elkaar. Wij willen winnen maar durven verliezen, wij leven graag in de natuur. Wij zijn waardig en tot luisteren bereid. Onze grootste vreugde is pleziertjes te doen.
Jezus is onze gids

Gebed

Heer, wij zijn blij hier samen te zijn. Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken: de schoonheid van de natuur, de spanning van de tochten, de fijne momenten rond het kampvuur. Wij durven u vragen: help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, meer vriendschap te ervaren in het samenzijn. Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom: een nieuwe wereld en een nieuwe aarde . Amen